



Nieuwsbrief, juni 2013

Beste leden, aspirant-leden, vrienden en belangstellenden,

We hebben het terrein officieel gekocht!!

Lieve vrienden,

We hebben groots nieuws: We hebben het terrein officieel gekocht!! De afgelopen periode is er zoveel gebeurd. Met trots brengen wij deze nieuwsbrief uit!

Gesloten enveloppe – Maandag 12 mei hebben we ons plan met bankverklaring en het bod in gesloten enveloppe ingeleverd bij de notaris. De gemeente en Dienst Landelijk gebied (de eigenaar) hadden gekeken of de ingeleverde plannen voldeden aan het Publiek programma van eisen.

Donderdag 16 mei om 15.00 uur begon de notaris in de kantine van het MOB terrein in een zeer spannende sessie met het bekend maken van de hoogste bieder.

Meer dan 50 mensen waren aanwezig. Het Ecodorp was ruim en kleurrijk vertegenwoordigd. De notaris begon met de mededeling dat er 6 plannen waren ingeleverd.

Drie plannen voldeden niet aan het programma van eisen en werden uitgesloten. Drie over en niet bekend welke. Het was doodstil in de zaal.

Project ontwikkelaars – De heren project ontwikkelaars bladerden gretig in ons ontwerpplan om te zien hoe wij dat geflikt hadden. Geen 3d animaties met de bekende wervende teksten en woning plattegronden.

Officiële papieren - De notaris opende de eerste van de 3 enveloppen en controleerde de officiële papieren.

Bij dit bod werd een voorwaarde genoemd maar dat was niet toegestaan. De betreffende project ontwikkelaar wilde deze voorwaarde ter plekke niet intrekken. Om deze reden werd hij uitgesloten.

Volgende enveloppe, hetzelfde verhaal. De spanning steeg nog meer. Nog één enveloppe! Ja, die was van Ecodorp Bergen !! We keken elkaar aan! Een magisch moment.

Er was een onbekende bodprijs vastgesteld en het bod moest hier overheen gaan. Met de miljoenen die eerder genoemd werden geloofden we niet dat ons bod daar aan zou voldoen.

De notaris maakte ons bod bekend: € 123.456,- Met de vraag aan DLG of dit boven de bodprijs was het antwoord een volmondige **JA**. We huilden, lachten, sprongen, grepen elkaar vast in een waas van ongeloof en vreugde. Het eerste Ecodorp in Nederland kan

Een beschrijving van ons plan met de achtergronden hoe wij hier een nieuwe samenleving willen vormgeven. We hadden ons precies gehouden aan wat gevraagd werd. We zijn binnen de grenzen gebleven. Zie voor ons plan ecodorpbergen.nl/

We kijken terug op een intensive samenwerking binnen de groep met als leidend principe de creatieve kracht van een cirkel bestaande uit mensen die op een gelijkwaardige manier verbonden zijn.

Ja en hoe nu verder? Voor veel van ons volgde een paar slapeloze nachten vooral van opwinding.

Bakken vol sleutels - Woensdag maakten we een "inspectie rondje" over het terrein. We dachten de sleutel te krijgen. Dat waren twee bakken vol sleutels.

We vroegen astrologisch advies aan Hein voor de overdrachtsdatum. Zijn advies was 30 mei jl. om 13.27 uur. Hij had werkelijk een prachtige horoscoop voor ons gemaakt.

Donderdag zetten we om 13.27 uur de handtekeningen bij de notaris. De meeste van ons waren behoorlijk gespannen geweest. In plaats van de akte las de notaris de prachtige horoscoop voor.



van start! De hele zaal leek totaal verbijsterd over de uitkomst van deze thriller. Het voelde als een historisch moment. Vijf project ontwikkelaars gepasseerd door een groepje idealisten zonder al te veel geld. Het was nauwelijks te bevatten voor ons. Het zal nog wel een tijd duren voordat we dat wel kunnen.

Eerste Ecodorp in Nederland - We krijgen heel veel reacties. Nieuwe vrienden melden zich aan. We besluiten het even rustig aan te doen net als bij de geboorte van een kind. Naar binnen toe en ons klaar maken voor de nieuwe situatie.

De zondag erna vierden we in kleine kring de geboorte van het eerste Ecodorp in Nederland en verdeelden de vele taken. Een week later een verbinding dag op onze permacultuurtuin met veel deelnemers. We aten verse blaadjes van munt, zevenblad, paardenbloemen brandnetel en leren over permacultuur. Het houten schuurtje werd afgemaakt en diverse werkzaamheden in de tuin. Het voelt als een echte Ecodorp gemeenschap.

Achter dat prikkeldraad? -



Voor mij een mijlpaal in mijn droom die voor deze plek 5 jaar geleden langzaam begon vorm te krijgen.



We gingen naar het hek van ons Ecodorp voor het opening ritueel. Het voelde nog heel erg onwennig. Door een wolk van sali, stilte en op blote voeten zetten we de eerste stappen in een ongewisse toekomst. Wat is het terrein vreselijk groot! Op het middelste immense betonvlak maakten we met z'n allen een kring op een herstelde bomkrater bezaaid met prachtige gele bloemen. Alle bomen zijn groen en de betonnen platforms lijken langzaam overgenomen te worden door het gras. We bewogen als een cirkel van heel klein tot over de hele ruimte.

Muziek en taart zijn aanwezig. We gingen naar onze nog wat schimmelig ruikende herberg. Genoten van een potluck gevolgd door de eerste dorpskring vergadering op ons terrein!

Het is steeds geweest alsof deze plek mij riep. Zie mij, ik verberg een schat. Een schat? Achter dat prikkeldraad? Bommen bedoel je zeker en lelijke gebouwen. Nee er is meer, kom! Het eerst nog fluisterende stemmetje wordt steeds luider.

Het verhaal tot nu is echt een onvoorstelbare reis geweest dat mijn geloof in dromen nog meer heeft versterkt. Dromen en goed luisteren en op het juiste moment de juiste actie met de juiste mensen, verbonden.

En vieren, vieren van dat we zijn en waar we zijn. Een kunst en daar hebben we goed in geoefend en die kunst gaan we nog veel nodig hebben en verder ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in.

Naar buiten te treden - We zitten nu heel duidelijk in de kraamtijd er valt heel veel te beslissen en te regelen. We doen het naar buiten toe even rustig aan om later beter voorbereid meer naar buiten te treden. Daarvan horen jullie spoedig meer. We zullen onze vrienden zeker hard nodig hebben.

Wat volgt - Als eerste staat een potluck * op de agenda: **Vrijdag 21 juni - vanaf 17.30 uur** adres Groeneweg 14 Bergen. Graag aanmelden bij connimichel@planet.nl

Dan is er uiteraard ook een rondleiding over het terrein.

namens de presentatiekring Ecodorp Bergen:

Fredjan Twigt

* potluck: ieder neemt wat te eten/drinken mee incl. borden en bestek en als je wil kussentje om op te zitten want de herberg is geopend, en nog leeg

www.ecodorpbergen.nl