

Nieuwsbrief November 2013

Beste vrienden en belangstellenden,



Hier weer een nieuwsbrief met de laatste gebeurtenissen en ontwikkelingen van het ecodorp. Het ecodorp is op allerlei fronten volop in beweging! Het eerste ecodorpfestival heeft plaats gevonden! Ook hebben we meewerkdagen georganiseerd. We gaan dat regelmatig doen. Er was steeds veel belangstelling om mee te werken. De weersomstandigheden zaten mee zodat we elke keer buiten konden eten. De sfeer was fijn, dat kregen we ook terug van de vrijwilligers. Er is veel gebeurd.

We zijn vooral met de herberg bezig geweest om daar een kantoor, een keuken, logeer ruimtes in te richten. De komende jaren zal de herberg een belangrijke functie vervullen in ons dorp.

En niet te vergeten dat je elke vrijdag biologisch brood kunt kopen bij Hans en Wieteke en bruikbare spullen kan brengen voor de "geefwinkel". Ook hebben we het heugelijke nieuws dat we het afzetpunt zijn geworden "van haver tot gort".

Nieuwsgierig geworden? Lees het verslag van de laatste twee maanden.



Het eerste ecodorpfestival

Ongeveer 170 mensen bezochten het laatste weekend van augustus het festivalterrein met de twee loodsen, yurts op de vier windrichtingen en een kinderhoek. Ook Global Ecovillage Network Europa was aanwezig met een presentatie en Philippe uit Kenia was er om zijn project te presenteren.

In de grote cirkel van bakstenen, ontstaan als gevolg van

bomkraters uit de oorlog, was het centrale vuur, dat ceremonieel werd aangestoken door de kinderen en dat de hele dag heeft gebrand. Hier vonden opening, ceremonie en afsluiting plaats. De centrale plek vormde de 'mannelijke pool'. Een tweede bomkrater werd ingericht als 'vrouwelijke pool'. Hier stond een waterschaal waar bezoekers werden uitgenodigd een wens voor de dag in te gieten. De hele dag vonden er workshops plaats: discussie en films, lezingen en meditatie, zang en dans, demonstraties en nog veel meer. De potluck-lunch overtrof alle verwachtingen; op spontane wijze vulden de tafels zich met (veelal zelfgemaakte en biologische) heerlijkheden.

Filmpjes van het festival zijn terug te zien op Youtube onder [Ecodorpbergenfestival2013](#). Foto's zijn o.a. te zien op Foto's zijn o.a. te zien op [ecodorpen-festival-in-ecodorp-bergen](#)

Het hele festival draaide op Dana (free gift). De donatiepot heeft Euro 664, - opgeleverd; dit bedrag gaat bijna in zijn geheel naar Ecodorp Bergen voor de verdere inrichting.

Bestemmingsplan



De nieuwe bestemmingsplan kring is ook van start gegaan. Er is een bureau geselecteerd dat voor ons het voorstel voor het plan gaat maken. Daar bij willen wij zoveel mogelijk een plan op hoofdlijnen zodat we voldoende vrijheid hebben het later in te vullen al naar gelang de behoeftes van dat moment. We willen de overheid vragen om vertrouwen. En in plaats van burgerparticipatie stellen we overheid participatie voor. We hebben nog een jaar de tijd om het plan te maken en in te dienen.

Sanering



Er is een saneringskring opgericht die de voorbereiding voor de sanering gaat doen. Er worden alternatieve sanering methodes onderzocht en gekeken of er een samenwerking met ECN en een universiteit mogelijk is. Binnenkort zal er een vooronderzoek plaats vinden op de aanwezigheid van asbest in de grond. Als dat uitwijst dat het niet aannemelijk is, is verder (duur) vooronderzoek niet nodig.

Ook is er begonnen een beeld te krijgen van de waarschijnlijkheid dat er ontplofte bommen in de grond zitten. Ook daar geldt, als we aan kunnen tonen dat die kans klein is en door het beoogde gebruik er ook geen onaanvaardbare risico's zijn scheelt dat een hoop vervolg onderzoek. We willen zoveel mogelijk de sanering in eigen beheer doen om zo kosten te besparen. We gaan in januari mensen uitnodigen die in de oorlog en daarna op het vliegveld/MOB terrein gewerkt hebben om zo meer over de historie van het terrein te weten te komen en wellicht ook nog een beter beeld over mogelijke aanwezigheid van bommen en vervuiling. Het wordt ons wel duidelijk dat er veel indianen verhalen de ronde hebben gedaan en we hopen dat het allemaal gaat meevallen.

Bezoek van delegatie van provincie en gemeente



Op 10 oktober kregen we bezoek van gedeputeerde ruimtelijke ordening; de heer Talsma, alsmede de wethouder ruimtelijke ordening, de heer Hietbrink, en wethouder van cultuur en kunst, mevrouw Hekker, ondersteund door diverse ambtenaren van provincie en gemeente. Wij hebben over onze plannen verteld en een film impressie getoond van ecodorp Sieben Linden in Duitsland.

Daarna hebben we een rondleiding over het terrein gegeven. De Heer Talsma uitte dat het kapitaal vernietiging zou zijn alle gebouwen te slopen. Ook lijkt het hem geen goed plan de bomen op het westelijk deel van ons terrein te rooien. Deze voorwaarden werden gesteld in het Publiek programma van eisen voor de aankoop van het terrein. Deze uitspraak geeft ons hoop dat er nog over deze eisen gesproken kan worden. We verwachten later dit jaar nog een bezoek van gedeputeerde wonen.

De tuinkring



Per 1 januari 2014 stoppen wij met onze Proeftuin, waar we de afgelopen 3 jaar aan het werk zijn geweest om ervaring in de Permacultuur op te doen. Het wordt tijd om ons nu helemaal op ons ecodorp terrein te concentreren. Op tuin Groeneweg nr 10 kunnen we een begin maken. Op de rest van het terrein kunnen we nog weinig aan het werk met tuinieren i.v.m. de sanering.

Er zijn echter nog maar weinig ecodorp leden en vrienden, die komen meehelpen zodat de uitwerking van de plannen stagneert. Daarom nogmaals de oproep om lid te worden van onze tuinkring en te komen meehelpen. Vaste tuindagen zijn op het ogenblik op elke donderdag (de wekelijkse klussdagen van ons ecodorp), de vrijdag ochtend en op de meewerkdagen. Af en toe ook op een zaterdag. De verdere agenda is afhankelijk van de mogelijkheden, die jullie als nieuwe medewerkers in brengen.

Na 1 januari wordt er in ieder geval weer op de woensdag middagen samengewerkt.

Mee doen? Bericht naar Martjan (Email: martjanloot@live.nl / mob: 0616367433).



Vrienden

We zijn blij dat we inmiddels meer dan 450 vrienden hebben. Wekelijks melden nieuwe vrienden zich aan. Dat laat zien dat het idee om meer in verbinding met de aarde en elkaar leven en om je

mogelijkheden bedacht dat er op



eigen dorp te bouwen met een bewust gekozen groep mensen aanspreekt. Voor degenen die aangeven dat ze zich meer met ons net geboren Ecodorp willen verbinden met het idee wellicht medebewoner te worden hebben we gericht is elkaar beter te leren kennen.

Via: [Facebook EcodorpBergen](#), [Google plus EcodorpBergen](#), [EcodorpBergen.nl](#) kun je op de hoogte worden gehouden van de verbindende activiteiten die we hiervoor organiseren.

Gebruikte bouwmaterialen



Onlangs werd Ecodorp Bergen uitgenodigd alle bruikbare materialen uit een te verbouwen huis in Bergen aan Zee te verwijderen voor hergebruik. Deze kans hebben we met vele handen aangegrepen. In 5 dagen heeft een groep mensen veel bruikbaar materieel zoals schuifpui, ramen, deuren, cv, zonneboiler, heel veel hout, trap, keuken, dakpannen verwijderd en opgeslagen in een loods op ons terrein. We zijn de eigenaar dankbaar voor de geboden kans. Het heeft ons veel herbruikbaar materiaal opgeleverd. Nu al hebben we diverse materialen gebruikt bij het opknappen van de herberg. Mocht je weten van een sloop laat het ons weten! Het kan een win win situatie opleveren waar we graag gebruik van maken.

Tijdelijke bewoning

We wachten nog steeds op toestemming voor tijdelijke bewoning. Als er toestemming door de gemeente is verleend kunnen er mensen op het terrein gaan wonen in tijdelijke voorzieningen zoals bouwketen en gers. Dat is dan voor de echte pioniers. Het is voor ons best lastig om goed om te gaan met de belangstelling die er is om mee te gaan doen met ons dorp en er zorg voor te dragen dat er uiteindelijk een diverse harmonische groep ontstaat. Het is van belang dat er een voldoende en vrijblijvende kennismakingsperiode is.



Ecodorp op elke vrijdag open

Elke week op vrijdag is het ecodorp voor iedereen open. Niet alleen voor liefhebbers van eco-lifestyle en alternatievelingen maar echt voor iedereen benadrukt Wieteke.

Wieteke is bewoner van het eerste uur, cranio-sacraal- therapeute en bakker bij het "reizend broodje". Nadat Wieteke op vrijdag haar kinderen naar school gebracht heeft, begint zij meteen het deeg te kneden en gaat Hans, haar man de

zelf gelaste bakoven lekker hoog opstoken met hout. Omstreeks 14.00 uur zijn de broden klaar en kan je bij het hek op de Groeneweg 12 het warme brood al ruiken. Elke week zijn er tenminste twee soorten brood, waaronder telkens een tarwevrije, zoals spelt-rogge, maar ook rozijnenbrood, olijvenbrood en zonnepit-wit. Wieteke vist deze behendig uit de oven om ze in mooie houten rekken tentoon te stellen aan klanten die aan komen fietsen.

De ervaren bakkersvrouw, die met haar reizend oventje op wielen op alle grote festivals van Nederland een graag geziene gast is, bakt het liefst met zuurdesem-deeg en een beetje gist, met vers gemalen meel uit de molen uit Sandpoort met daarbij een snuifje atlantisch zeezout. Elke week is er wel iets onverwacht, wat uit de oven rolt en meestal ook iets om te proeven, tenminste, voor diegenen, die Wieteke lief genoeg vindt. Ze staat met het reizend broodje reizendbroodje.nl ook op de 'gaaf groen' wintermarkt op 1 december in Egmond.

Elke week vrijdag is ook de 'geefwinkel' open. Mensen kunnen schone, mooie, nog bruikbare spullen brengen of iets komen halen en daarvoor geven in de vorm van een donatie. Het op deze manier verkregen geld wordt gebruikt voor de opbouw en de sanering van het ecodorp.

Leuke activiteiten voor kinderen



Wieteke is ook initiator van de pepernotenactie, die binnenkort voor Filipijnse kinderen gehouden wordt. Je kan meedoen door op 29 november op de vrije school, ARH-school in Bergen je pepernoten voor deze feestdagen te kopen.

Op vrijdagmiddag is er soms ook iets speciaals voor kinderen te doen. Bijvoorbeeld wordt er op 13 december met kinderen kerstversiering geknutseld onder inspirerende leiding en met behulp van Conni en Wieteke. Hiervoor zijn alle kinderen uit Bergen welkom!

Het is belangrijk dat het ecodorp ook regelmatig de deuren opent voor kinderen en jongeren, want zegt Wieteke: "het dorp moet ook hun plek worden en ik wil dat zij zich hier van begin af aan welkom voelen en mee vorm kunnen geven hoe zij zich een ander soort zijn en wonen voorstellen". Dit soort activiteiten op de vrijdagmiddag is een eerste aanzet voor jongeren om hier een eigen plek te kunnen veroveren.

Afzetspunt voor "van Haver tot Gort"



Goed nieuws! Vanaf 15 december is het ecodorp ook een afzetspunt voor "van haver tot gort". In een keer je biologische producten maandelijks in huis! Hiervoor moet je naar hun website vanhavertotgort.nl om zelf een bestelling te plaatsen. Een keer per maand kan je dan je bestelling op de Groeneweg 14 komen halen en meteen even een broodje kopen bij het reizend broodje. Het reizend broodje bakt ook op bestelling!

Elke vrijdag komen er mensen, die het dorp nog nooit gezien hebben. De bakkerij is steeds meer een ontmoetingsplek aan het worden, waar mensen komen om een eerste kennismaking te hebben met het ecodorp en nieuwsgierig rond kunnen kijken. Als je geluk hebt is er naast vers warm brood ook een kopje thee voor je!

Onderzoek en cursus geobiologie



10-12 januari 2014 komt een ervaren geobioloog een cursus geven over de subtiele energie van de aarde, zoals energielijnen en -punten. Het is een driedaagse cursus die open staat voor iedereen. Je kan de energieën zelf leren meten, ervaren en wellicht harmoniseren. Een vaardigheid die je thuis kan toepassen. Het ecodorpsterrein wordt onderzocht. Het is heel fijn dat we ook deze kant van ons terrein in kaart brengen. De cursus is Engelstalig. Kijk voor meer informatie op [onze site](#).

www.ecodorpbergen.nl

