

ecodorp
BERGEN



een kans voor Bergen

Nieuwsbrief januari 2012

Met veel plezier hebben wij deze Nieuwsbrief gemaakt en hopen dat jullie hem met interesse zullen lezen.

Een terugblik:

Een klein jaar geleden is het idee geboren om op het Mobilisatiecomplex (MOB-terrein) in de Gemeente Bergen een transitie te laten ontstaan naar een woon-werk gemeenschap Ecodorp Bergen .(Dit is een initiatief van de Vereniging Academie Tokudu).



Al gauw was er een enthousiaste groep mensen met deze droom aan het werk gegaan.

Wat is er zoal gedaan?

Er zijn contacten gelegd en gesprekken gevoerd met de Dienst Domeinen (overheid), Provincie, Natuurmonumenten en Landschapsbeheer.

Ook zijn er presentaties gegeven bij verschillende politieke partijen en wethouders in Bergen en bij duurzame initiatieven zoals bijv. Energiecafe Bergen.

Om in contact te komen met andere initiatieven en kennis op te doen hebben wij een weekend meegewerkt bij Ecodorp Brabant aan een huis van strobalen en leem. Deze groep mensen werkt al twee jaar samen en voor ons was dat duidelijk voelbaar. Er was een ontspannen sfeer en een sterke groepsbinding. Daar kwamen wij in contact met Rolf, een ecovillage designer.

In het pinksterweekend hebben wij Rolf uitgenodigd om mee te werken aan onze missie, visie en doelen. Dit zijn belangrijke basisvoorwaarden om een Ecodorp te creëren.

Het werd ons ook duidelijk dat een terrein niet ons eerste doel moet zijn, maar het werken aan verbinding in de groep.

Daaruit zijn bijeenkomsten ontstaan waarin we door middel van geweldloze communicatie, forum, sharing, dansen en samen eten onze verbinding versterken.

Door de gemeente Bergen werd in oktober een millenium-markt in Schoorl georganiseerd waarin zij alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid wilden laten zien.

Dat was voor ons een mooie gelegenheid om voor het eerst naar buiten te treden.

In korte tijd hadden wij een website, flyer en spandoeken ontworpen. De energie stroomde.

Dit was het moment om anderen enthousiast te maken en uit te nodigen "vriend" te worden.

De Yurt werd opgebouwd, er was een informatiestand en muziek.

De zon deed haar best, er was een prettige sfeer en positieve reacties.



Ook op de kunst-10daagse in Bergen hebben wij ons met een kleurrijke kraam gepresenteerd, waar eveneens de inspirerende maquette werd getoond.



Veel mensen, ook van buiten Bergen vinden het een prachtig initiatief.

Wij kwamen in contact met mensen die een historische band hebben met het terrein, mensen die ook bezig zijn met duurzaamheid en kunst en die graag mee willen werken aan dit plan.

Uit deze acties hebben zich inmiddels meer dan 50 vrienden aangemeld waar wij heel blij mee zijn.

We organiseren bijeenkomsten met vrienden met gezamenlijk eten, presentaties, muziek maken. Het gaat om elkaar leren kennen, vragen en informatie uitwisselen en voelen of en hoe mensen zich aan dit initiatief willen binden.

Wij staan open voor nieuwe ideeën en zijn blij met jullie inbrengst.

Naar een jaar ideeën ontwikkelen en elkaar met vallen en opstaan leren kennen, zijn wij op dit moment aan het beschrijven en vastleggen wat onze uitgangspunten zijn. Ook werken we nu onze structuren en plannen concreet uit. Mede door onze contacten met andere ecodorpen, het Global Ecovillage Network en de Ecovillage Design Education cursus die een van onze leden heeft gevolgd, kunnen wij nu met meer kennis van zaken, ons initiatief voor het ecodorp Bergen concreet vorm geven.



Wij zijn op dit moment in een opwindende tijd:

-Het MOB terrein in Bergen komt op korte termijn op de markt.

-Door het vastleggen van onze ideeën wordt het voor iedereen steeds duidelijker waar het over gaat.

-De maatschappelijke structuren en natuurlijke evenwichten om on heen wankelen, waardoor het glashelder wordt waarom we bezig zijn een andere wijze van samenleven te creëren.

Kijk op onze site voor extra informatie en geef ons mooie plan door.