

Tekst voor openingsritueel Ecodorp Bergen 30 juni 2013



MOB Terrein te koop wegens vrede.
Fredjan Twigt vangt dit op en voelt
diep van binnen, dit is de plek voor
Ecodorp Bergen.

Mensen waarbij deze wens ook
omhoog borrelt sluiten zich bij hem aan en zo wordt een groep geboren, die op dit terrein
een gemeenschap voor zich ziet waar mensen op een harmonieuze en respectvolle manier
samenleven in liefdevolle verbinding met elkaar, de aarde en de kosmos.

Het terrein, verlaten, omsloten door een hek wordt blij van binnen. Ze roept ons, ze wil
weer leven! Ze is klaar voor een transformatie. Het beton leunt zwaar op haar, voelt
verstikkend. Ze wil gereinigd worden van alle vervuiling die tot diep in haar poriën is
doorgedrongen. Ze wil bevrijd worden van de resten van bommen en granaten die erin het
verleden op haar terecht gekomen zijn. Ze voelt nog de samentrekkende werking van dit
verleden, om zichzelf te beschermen. Vechten kon niet, vluchten ging niet, bevrozen bleef
over.

Meerdere partijen maakten plannen voor haar, maar velen voelden niet goed, hoe mooi ook
de plannen, hun uiteindelijke motivatie was toch geld verdienen en niet haar teruggeven
aan moeder aarde.

Het terrein zag een groep mensen super positief, die zich door niets laten weerhouden en
diep van binnen weten dat alles mogelijk is. Zij scheppen steeds weer de goede
voorwaarden, de juiste atmosfeer voor het tot stand komen van het nieuwe, voor dat wat
onmogelijk lijkt. Ze zijn als vroedvrouwen, bereid om in alle opzichten te helpen iets geboren
te laten worden: nieuwe wegen, nieuwe ideeën een nieuw leven.

Wat ze in het verleden gedaan hebben stelt niets voor vergeleken bij het geen ze zullen
gaan doen. Hun leven zal vervuld zijn van de meest fantastische en onverwachte dingen. Ze
stellen zich open voor groei, verruiming en verandering zonder verzet of tegenwerking. Ze
laten zich meenemen op de stroom naar het nieuwe, snel en kalm, in volmaakte
eensgezindheid en saamhorigheid. Ze gaan onbevreesd op stap, vol vertrouwen en dat
kunnen ze. Dat hebben ze laten zien en daarom zijn zij nu verkozen tot hoeders van dit
terrein. Deze taak hebben ze op zich genomen en gaan ze samen volbrengen.

Deze groep is zich ervan bewust dat ze geen tijd kunnen verspillen door alsmaar te letten op
de chaos en verwarring in de wereld, met de schuld te geven van het verkeerde in de wereld
te gooien op anderen. Ze erkennen dat ze er zelf iets aan kunnen doen. Door met zichzelf te
beginnen. Ze verlangen ernaar veranderingen te zien gebeuren, ze verlangen naar een
betere wereld, een betere maatschappij en zijn bereid te beginnen bij zichzelf. Er wat aan te
doen, niet door een ander met de vinger na te wijzen, maar door binnen in zichzelf te kijken,
hun eigen hart te onderzoeken, zich bewust te zijn wat er in hen leeft en recht te zetten wat
ze verkeerd deden, het antwoord te zoeken in zichzelf. Ze zien dat verandering begint bij
zichzelf en dat dit uit straalt naar de groep, de gemeenschap, het dorp, de stad, het land, de
wereld. Ze zijn zich ervan bewust dat heel-zijn van binnen heel-zijn van buiten bevordert. Ze
proberen steeds opnieuw dat heel-zijn te bereiken, dat één-zijn, die éénheid met al wat
leeft.

Het terrein te koop wegens vrede. Vrede begint van binnen, ze is daarbinnen in iedere ziel, in ieder hart, binnenin een ieder van ons. Als een klein zaadje, dat wacht om te ontkiemen, te groeien en bloeien. Daarvoor zijn de juiste voorwaarden nodig, de juiste omgeving, de juiste behandeling anders kan dit niet gebeuren. Met elkaar scheppen wij die goede voorwaarden, geven wij dit een kans om wortel te schieten en als het zich eenmaal genesteld heeft zal het ook steeds verder groeien. Maar in het zo kwetsbare begin moet het geholpen en gekoesterd worden.

Wij allen hebben de sleutel tot de wereldvrede binnen in ons, van ons wordt gevraagd die sleutel nu te gaan gebruiken. Hij is onbuigzaam en het slot is roestig omdat het weinig gebruikt is; giet de olie van de liefde erin en probeer het om te draaien. Het kan wel even duren voordat het zo gesmeerd loopt dat de sleutel makkelijk omgedraaid kan worden, maar hoe meer liefde het krijgt, hoe makkelijker het zal gaan.